

KRUISKAMP ONDERNEEMT!

van, voor en door de wijk

In de Kruiskamp bestaan veel verschillen: in cultuur, geloofsovertuiging, kwaliteiten, behoeften, gewoonten en ga zo maar door. Dit klinkt door in Kruiskamp Onderneemt!. We proberen het te koesteren en zelfs te benutten. Dat betekent dat Kruiskamp Onderneemt! voor iedereen iets anders is. Er zijn een paar principes die de basis vormen en voor iedereen gelijk zijn. Wat we doen en hoe we ons gedragen wordt altijd vanuit dit licht gezien.

ZELF DOEN

KO! wil veel goed doen in de wijk. Toch is KO! geen liefdadigheidsinstelling. KO! is een onderneming. Zelfstandig: van, voor en door bewoners van Kruiskamp. Zonder eigen initiatief van bewoners is KO! niets. U begint zelf en zet daarna ook zelf door. Ondernemen vraagt initiatief, inzet en oefening. Van iedereen!

ONTMOETEN

De Witte Vlinder is de plek waar alles samenkomt. Mensen, initiatieven en ideeën ontmoeten elkaar hier en groeien. Als u hier komt dan doet u mee. Niet omdat dit moet maar omdat u dit zelf wilt. Niets verplicht, altijd welkom.

WEDERKERIGHEID

Meedoen betekent dat u er minstens net zoveel instopt als dat u er uit haalt. Daar bent u zelf verantwoordelijk voor en u zorgt dat dit altijd in evenwicht is. Ik zorg voor u en u zorgt voor mij.

RUIMTE MAKEN

Ieder initiatief is een project op zichzelf en ook onderdeel van het geheel. Groot of klein, allemaal belangrijk en waardevol. Ieder project kent een initiatiefnemer en een trekker. Deze zorgt ervoor dat het project groeit, zonder dat dit ten koste gaat van het geheel. Komt een initiatief niet van de grond of legt het teveel beslag op de rest dan stoppen we ermee.

RESPECT & OPENHEID

Iedereen verdient respect, ongeacht wie of wat we zijn en waar we in geloven. Er is ruimte voor iedereen. We bespreken onze ergernissen open en direct met diegene waar het om gaat. We spreken elkaar aan op het niet nakomen van afspraken. We geven eerlijke complimenten aan elkaar.

INCLUSIE

Niemand is uitgesloten, er is ruimte voor iedereen. We accepteren de beperkingen en meningen van anderen en waarderen hun kwaliteiten. We luisteren zonder vooroordelen naar elkaar, zonder dat we het eens hoeven te zijn. We spreken niet achter de rug van anderen om. We accepteren geen enkele vorm van intimidatie of geweld.